

ΥΓΕΙΑ

# δρόμο, ορές

ρός των χρηστών ναρκωτικών και τη στροφή τους σε πιο επικίνδυνες πρακτικές χρήσης αποτελεί επίσης ο διαπιστωμένος οκταπλασιασμός των νέων κρουσμάτων HIV/AIDS στον πληθυσμό τους στην Ατική, μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2012, αλλά και οι διαστάσεις επιδημίας που φαίνεται να λαμβάνει η εξάπλωση της ηπατίτιδας C.

Σύμφωνα με τους ίδιους, η κρίση φαίνεται να αυξάνει τον αριθμό των χρηστών ναρκωτικών οι οποίοι διαβιούν στον δρόμο, κάτω

από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Οι άνθρωποι αυτοί είναι στην πλειονότητά τους αποκομμένοι από το κοινωνικό τους δίκτυο, τις υπηρεσίες Υγείας και Πρόνοιας ή άλλες πηγές βοήθειας. Οι συνθήκες ζωής τους είναι ακραίες και ο βαθμός κοινωνικού αποκλεισμού τους οξυμμένος. Αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό ποσοστό των χρόνιων προβληματικών χρηστών ναρκωτικών στη χώρα μας, χωρίς ωστόσο να είναι σε επαφή με θεραπευτικά προγράμματα και να λαμβάνουν θεραπευτική βοήθεια.



**ΠΑΝΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ:**

## Φαύλος κύκλος

» **Όσο συνεχίζεται** η ίδια πολιτική για την αντιμετώπιση του φαινομένου των ναρκωτικών, πολιτική αδιαφορίας και καταστολής, τόσο αυξάνεται ο... στρατός των εξαθλιωμένων και μεγαλώνει ο κύκλος της παράνομης εμπορίας. Αδιαφορία για τον άνθρωπο, την πρόληψη, τους εξαρτημένους, τα κέντρα απεξάρτησης, καταστολή για τους χρήστες και τα βαποράκια... Την ίδια στιγμή το εμπόριο, εγχώριο και διεθνές, είναι σταθερά στο απυρόβλητο. Τεράστια κέρδη για τους μεγαλοεμπόρους, εξοντωτικές ποινές για τα θύματά τους. Φαύλος, αδιέξοδος κύκλος...

Είμαστε υπέρ μιας ριζικά διαφορετικής πολιτικής. Μιας πολιτικής που έχει ως στόχο να κλείσει τα «μαγαζιά των εμπόρων», να βάλει εμπόδια στη θανατηφόρα σχέση του εξαρτημένου χρήστη με το κύκλωμα της εμπορίας. Στη δική μας αντίληψη η ποινικοποίηση της απλής χρήσης όχι μόνο είναι αδικαιολογήτως, αλλά και άκρως επικίνδυνη. Διότι στοχοποιεί τον χρήστη και διακινδυνεύει τη σχέση του με παράνομα κυκλώματα.

Όσοι, λοιπόν, επιμένουν στην καταστολή, στην αντιεπιστημονική ισοπέδωση των ουσιών, στην περιστολή των προγραμμάτων πρόληψης και απεξάρτησης, θα πρέπει να μας εξηγήσουν γιατί τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής είναι ραγδαία αύξηση της εξάλειψης και των θανάτων. Θα πρέπει να μας εξηγήσουν πού οφείλεται η ανάπτυξη της εμπορίας και γιατί αυτή χει και βασιλεύει, σε αντίθεση με τα θύματά της.

Η νέα κυβέρνηση, δυστυχώς, δεν είναι μόνο πιστή στις υπογραφές του οικονομικού Μνημονίου. Η σφραγίδα της κοινωνικά είναι άκρως συντηρητική. Τα πρώτα δείγματα γραφής είναι πολλαπλά «Μνημόνια» στην κατεύθυνση της περιστολής των δικαιωμάτων και των ελευθεριών. Η φιλοσοφία, αλλά και το πρόσφατο πολιτικό παρελθόν του κυρίαρχου της τρικομματικής κυβέρνησης δεν αφήνουν περιθώρια αισιοδοξίας για την αναγκαία στροφή στην αντιμετώπιση του φαινομένου των εξαρτησιογόνων ουσιών. Δυστυχώς...



\* Ο Π. Λάμπρου είναι μέλος της γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ και της Επιτροπής Δικαιωμάτων

**ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ:**

## Στο στόχαστρο της κρίσης και της πολιτικής

» **Όσο προχωράει** η κρίση, πληθαίνουν τα στοιχεία που δείχνουν ότι το φαινόμενο της εξάρτησης από ναρκωτικά αρχίζει να υφίσταται σημαντικές αλλαγές. Σήμερα όλα δείχνουν ότι η κρίση εντείνει την αυτοκαταστροφική συμπεριφορά των χρηστών. Στις πιέσεις εμφανίζονται νέες ουσίες, όπως η «σίσα», μια μορφή κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης, που είναι μεν φθηνότερη, αλλά ιδιαίτερα επικίνδυνη για την υγεία και τη ζωή των χρηστών και παρασκευάζεται εύκολα σε πρόχειρα εργαστήρια. Αυτό σημαίνει ότι όσο η κρίση βαθαίνει, περισσότεροι χρήστες θα καταφεύγουν σε φθηνότερες λύσεις. Επίσης, μεταξύ των χρηστών τα νέα κρούσματα HIV έχουν πολλαπλασιαστεί, και η εξάπλωση της ηπατίτιδας C παίρνει επιδημικές διαστάσεις.

Την ίδια στιγμή η απουσία ελπίδας για το μέλλον μειώνει το κίνητρο για θεραπεία, ενώ όλο και περισσότερο οι ευάλωτες ομάδες στοχοποιούνται είτε από αυτόκλητες ακροδεξιές ομάδες, είτε από το ίδιο το κράτος με μέτρα καταστολής, για να θυμηθούμε τις επιχειρήσεις-σκούπα για εξαρτημένους και μετανάστες και την πρόσφατη διαπόμπευση των εξαρτημένων οροθετικών γυναικών που εκδίδονταν.

Τα επόμενα χρόνια το πρόβλημα των ναρκωτικών φαίνεται ότι θα αρχίσει να παίρνει πρωτόγνωρες εκφάνσεις και διαστάσεις. Είναι άμεση η ανάγκη για περισσότερα προγράμματα προσέγγισης στον δρόμο και μονάδες άμεσης πρόσβασης που θα ανακαταλάβουν την εξάπλωση των μολυσματικών ασθενειών και θα συνδέσουν τους χρήστες με τα θεραπευτικά προγράμματα, κρατώντας ζωντανή την προοπτική της θεραπείας και της ένταξης. Αυτό βέβαια προϋποθέτει ενίσχυση της πρόληψης, της απεξάρτησης και της κοινωνικής επανένταξης, και, κυρίως, μια άλλη πολιτική, που θα στοχεύει στην κοινωνική συνοχή και θα σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και όχι μια πολιτική όπου οι ανάγκες των πιο αδύναμων βαρύνουν στο ζυγί λιγότερο από τη λογιστική και τις ψήφοι και η οποία καλλιτερηεί τον φόβο και την ανασφάλεια των πολιτών.



\* Ο Χαρ. Πουλόπουλος είναι διδάκτορας κοινωνικών επιστημών και διευθυντής του ΚΕΘΕΑ

## ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤ. ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗ Το νομοσχέδιο για τον Κώδικα Ναρκωτικών

» **Στα χέρια** του νέου υπουργού Δικαιοσύνης Αντ. Ρουπακιώτη βρίσκεται το πολύ σημαντικό, αλλά και πολύπαθο νομοσχέδιο του Κώδικα Ναρκωτικών, το οποίο ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης Μιλτ. Παπαϊωάννου είχε αποσύρει από την επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, μετά τον πολιτικό εκβιασμό του ΛΑΟΣ, τις μεσοαιωνικές κραυγές του ΚΚΕ και τις αντιδράσεις των ακραίων βουλευτών της Ν.Δ.

Το νομοσχέδιο αφορά την ανθρωπιστική μεταχείριση των χρηστών ναρκωτικών και προβλέπει μεταξύ άλλων την αποποινικοποίηση της προσωπικής χρήσης ναρκωτικών, την πιο επεικική αντιμετώπιση της διακίνησης, την οποία διενεργούν συνήθως απλοί χρήστες ναρκωτικών προκειμένου να εξασφαλίσουν τη δόση τους, την κατοχύρωση του θεραπευτικού πλουραλισμού, τη θέσπιση εθελούσιου συντονιστή για τα ναρκωτικά, τον εξορθολογισμό των ποινών, την καθιέρωση νέου τρόπου διάγνωσης της εξάρτησης και τα εναλλακτικά της φυλάκισης μέτρα. Το νομοσχέδιο είχαν υποστηρίξει στην επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Δημοκρατικής Αριστέρας, ενώ σε ένα κρεσενό αναχρονισμού και μία μάχη μέχρις εσχάτων εναντίον του είχαν επιδοθεί οι βουλευτές του ΛΑΟΣ, του ΚΚΕ και ακραίοι συνάδελφοί τους από τη Ν.Δ.

Μάλιστα, ο Γ. Καρατζαφέρης είχε απειλήσει ότι, εάν το νομοσχέδιο εισαχθεί προς ψήφιση στην ολομέλεια της Βουλής, ο ΛΑΟΣ θα αποχωρούσε από την τότε κυβέρνηση Παπαδήμου, με αποτέλεσμα ο Μιλτ. Παπαϊωάννου να υποχρεωθεί να αποσύρει τελικά το πολύτιμο νομοσχέδιο.

Είναι φανερό ότι ο νέος υπουργός Δικαιοσύνης, ο Αντ. Ρουπακιώτης, θα κριθεί και από την στάση του έναντι ενός νομοσχεδίου το οποίο προάγει τον ανθρωπισμό και φέρνει την Ελλάδα δίπλα στις προηγμένες κοινωνικά χώρες της Ευρώπης στον τομέα της μεταχείρισης των πλέον αδύναμων από τους συνανθρώπους μας, των χρηστών ναρκωτικών.

